

Hvidningsside d. 28/5/19.

Kære Karine og Henrik!

I kann sitt ikke forståe hvad der gaaer af os, at ingen af os skriver; det er ikke fordi vi har glemt Eder, mange Gange har vi talt om at der skalde skrives, men Dage, ne gaaer den ene efter den anden, og skrive niet bliver stadig ikke til noget. Nu maae jeg dag gøre Alvar af det, vilde været opn Kl 4, men Kl blev skam 5 før jeg vægnete. Jeg er nunlig Patient, og maae halde mig lidt i Ro, jeg har nogle Dage holdt Dengen, men nu idag ventet vi Andreas Master fra Fanø og Annas Dreng Morten hertil i Auklending af Barnedækken. Drengen skal i Kirke i Morgen (Kristi Himmelfartsdag). Andreas var hos Presterne igær, og Du og Henrik er nu indskrevet som fraværende Faridere, saa J har saa et ansvar for den lille ons Faraldrene falder fra. Tak for

Brevene fra jer begge, og beder jeg Edet
undskyld mig at Besvarelserne har været saa
lange; Ja end ikke hvor Eders Brev er glader
mig ved den Kærlighedsfælelse til hinanden
der gennemstrømmer dem, Gud give Edet
sin bedste Velsignelse i Eders Frentid.

Hvorledes har Du det ellers i din nye Plads
Kære Karin, nu kan Du maa ske have lidt
bedre Skøn over Forholdene, og er Du rask,
Antager man at Henrik besøger Dig i Mar-
gau hvis ikke Du har fri, saa maa Inejis
med dette Brev begge, og tak saa Henrik
for dit Kærlige Brev, og undskyld saa at
jeg knapper jer af med dette ene. Jeg skal
gerne have skrevet til 7 andre ogsaa, saa
hele Dagen kan godt gaa med Kantararbejd.
Den lille Dreng varer rigtig godt, og er ogsaa
et ganske godt Barn, men han plages ofte af
Besværlighed med Afhoringen, og saa skriger han
jo en del. Agnes var en Tur i Køge for at høje

Taabstøj, og den Spiseretur har nu været
hende for drøjt; hun gik i flere Dage og kom
de næppe flytte sig, men nu er hun dog
nogetlunde rask igen, men saa er det mig
der ikke kan saa jeg gerne vrede, for Beouts
Skyld. I Hornbæk har Ing. ogsaa ene end
der rigtig er heldig for hende af Arbejde, hun
har to Håndværkere (Malere) fra Hobrohaugen
i Kast og Logi, og saa har hun desuden
Gartnerne og 5 Russere at stelle over, hun
har 9 Sønne at holde daglig, og afte maa
hun have forsigtelige Retter til Midday, da
de der betaler for sig, undertiden maa have
bedre Mad end de kan give deres egne, saa
hun har ikke en ledig Stund fra Morgen
til Aften, men her er det jo ligedan. Hun
har de nu haft en Gris (30 Kr) den trives
helt godt, saa har de nu to Høns med Kylling
og maa saa den lille Dreng tager en
Del Tid, og Andreas er borte paa Arbejde, er

hernak at holde Hænder i. Haevn er vi
da bleven færdig med, den var temmelig
drøjt at komme over saar, da det var bare
en Havejord, som havde henvist til Hær-
sgaard og Brændoplads, men nu er det
seer overstaet, men der vil vist blive arbejde
med at holde Udkrettet i Aar. Nu de Kærlige
Hilsener til Eder begge fra os alle her gennem.

Din Mader.

Hilsen til Henriks Farveldre og Søster.