

Himling Öjer d. 11 Juli 1928

Kære datter og svigersøn !

Hjertlig tak for lykønskningen til min 73 årig fødselsdag. Til næste år bliver jeg 74 om jeg lever så længe. Tak ligeledes for den dejlige kage. Jeg havde bedt Agnes, Anders og børnene besøge om aften. De rørte din kage og lod lig den vel smage.

Desværre kære Karen, kan jeg ikke denne gang hjælpe jer med det lille lån du skrev om. Hvilket bedrøver mig dybt på Eders vegne, men jeg nu til terminen selv låne til afdrag og renter på min egen gæld. Jeg vente jo nok at få lidt ind af min have, men lige nu er der ingen ting moden til at sælge, det bliver jo så sent i år ligesom alt andet.

Jeg kan så godt forstå det må være svært for Eder, da jeg selv, så ofte og så mangen gang har været i ligeledes vanskelig stilling, vil derfor dog håbe at i på en eller anden måde ved Guds hjælp må komme over det. For mig er det jo ikke stort med fortjenesten. Jeg kan jo ikke tjene hel meget, dels at folk køber mindre, og dels at jeg nu bliver gammel og ikke kan døje at komme så langt omkring som før, og konkurrencen er også skarpere nu, og 1 dag om ugen lejer jeg Anders til at køre for mig.

Jeg var af den mening at i havde 3 sønner, men ser af dit brev at der er også en pige. Ja Held og Lykke med dem og jer Allesammen. Ja tilgiv mig nu at jeg ikke denne gang kan hjælpe, det ikke fordi jeg ikke vil, men fordi jeg ikke kan.

Nu mange kærlige Hilsener fra Fader der ønsker eder alle Guds Nåde og Velsignelse.

Det ønsker jeg eder af Hjertet,

Fred med Gud.

Chr. Testmann

---

Himling Öje

13/9 30

Kære datter!

Tak for gaver og lykønskningen. Det var en dejlig kage og har ikke taget skade fra rejsen. Jeg har spist af den hver dag og har lidt af den endnu. Den kom med posten om formiddagen d. 9. Juli.

Om eftermiddagen var jeg ude hos Agnes og Anders. Da jeg kom hjem havde Ingeborg telefoneret til Brugsen og ønsket mig tillykke. 2 dage senere kom en lille pakke med chokolade og nogle cigarer fra hende til mig. Hun har i længere tid haft eksem i ansigtet. Så måtte hun have en anden at stå i boden, men hun skrev at nu var hun snart vel så hun selv kunne begynde igen.

Nu er vel jordbær tiden snart forbi, ser at i har haft mange. Nu er der ikke længe til høet. Så bliver kirsebær ogs"modene, men der bliver ikke så mange i år som sidste år, håber de bliver noget dyre end i fjor.

Den 1. Juli havde medlemmerne i vores brugsforening udflugt til København, jeg var også med. Vidunderlig og dejlig tur. Vi havde madpakker med, så fik vi en gratis øl, kaffe og cigarer i fællesforeningen som vi nu beså, derefter var vi at bese Ford's Automobilfabrik og til sidst var vi så i Tivoli. Klokken 10 tog vi hjem og var hjemme klokken 12. Der var 4 store biler fulde deraf.

Ja så sender jeg en taknemlig hilsen til jer alle sammen.

Lev Vel !

Din Fader

---

Himling Öje

24-11-32

Kære datter !

Hermed vil jeg ønske dig til lykke til din 32 års Fødselsdag på Lørdag, gid Lykke og Helsen og alt godt må komme dig til del i det kommende år. Håbende at i alle har det godt, efter alderen kan jeg ikke forlange det bedre. Nu har jeg meldt mig ind i ligbrænderforeningen, jeg vil ikke graves ned i jorden og ligge og rådne.

Ingeborg har for en del tid siden fået opsporet Søren's adresse i Queensland. Hun har skrevet til ham og jeg og Agnes har også skreven så at han kan få det til jul. Men om vi derfor får svar fra ham er jo ikke så sikkert, det lader jo til at han ikke bryder sig om os, da han ikke har skrevet til os i 13 år nu siden hans moder døde. Ingeborg har haft stort umage med at finde ham. Efterretningen er både gået gennem Regering, her og i Austalien.

Fra Amerika får jeg aldrig noget af vide, jeg ved slet ikke hvordan De har det, dog håber jeg de har det godt. Skriver i til dem så hils fra

Fader

Til lykke og Lev Vel !

Endvidere findes slægtshistorie om Henriksen bagerst i grenen ( Ba )