



Musikkorpset

Historie

Kalender

Venner

Butik

Diskografi

Kontakt

Galleri

KONCERT



Dødsfald ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps

Asger Henriksen, Den Kongelige Livgardes Musikkorps' tillidsmand gennem 5 år er død, 39 år

Asger blev dårlig natten mellem 17. og 18. marts 2010. Han blev indlagt på Bispebjerg Hospital, hvor lægerne konstaterede at han havde meningitis. Asgers tilstand forværredes, og lægerne besluttede at lægge Asger i kunstig koma for at få kontrol over situationen. Han blev overført til Rigshospitalet torsdag eftermiddag, og det viste sig, efter en hjernescanning, at der var tilstød en alvorlig hjerneblødning. Asger blev erklæret hjernedød torsdag den 17. marts 2010 mellem kl. 2000 og 2100. Asgers nærmeste blev tilkaldt, og han døde senere på natten, omgivet af sin familie.

Æret være Asgers Minde.

SENESTE NYHEDER

[Dødsfald ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps](#)

[Christian Bays Debutkoncert](#)

[Martin Åkerwall ny dirigent](#)

[2. Kammerkoncert i](#)

[Garnisons Kirke](#)

[Peter Harbeck](#)

[Livgardens Messingensemble](#)

[Livgardens Blæserkvintet](#)

MARCH



RINGETONE TIL MOBIL

Hent Kong Frederik IX's
Honnørmarch som ringetone
[FrderikIX.zip](#)

Følg Musikkorpsets venner på
facebook



[Ledige stillinger ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps](#)



LOG IN BRUGER

[RSS](#) [HTML](#)

Tlf. 4599 4457

Niels Chr.
75827666

MINDEORD

Katrine Kielland-Brandt skriver på vegne af Den Kongelige Livgardes Musikkorps om klarinettist **Asger Henriksen**, 39 år:

Asger Henriksen uddannede sig på Det Fynske Musikkonservatorium hos Jens Schou og tog sin eksamen et år før tid pga. af sit ekstraordinære nemme for at spille klarinet.

Siden rejste Asger et år til Schweiz for at supplere studierne. Derefter trak det københavnske musikliv, og Asger

konkurrerede sig i sommeren 2000 til en stilling som klarinettist ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

En række særdeles arbejdsomme år fulgte. Om dagen spillede Asger i Livgarden og om aftenen på Det Ny Teater.

I begge de to orkestre har han spillet i 10 år, dog afbrudt af et enkelt år som kontraktansat i Det Kgl. Kapel.

Ny, udfordrende kompositionsmusik havde også hans store interesse, og i en årrække var han medlem af Ensemble Nordlys. Med sit fornemme musikerskab har han bestredet samtlige klarinetpladser i Den Kongelige Livgardes Musikkorps, fra

koncertmesterpladsen til tredje klarinet, fra basklarinet over bassethorn til esklarinet. I efteråret 2005 blev han tilidsmand og formand for Livgardens Musikkorps, ligesom han også var medstifter af og formand for foreningen Livgardens Musikkorps' Venner.

Asger investerede megen tid i sine kollegers ve og vel. Altid veloplagt og imødekommende var han den handlekraftige, løsningsøgende formand. Asger besad udtømmelig energi.

Med sit humør og overskud og sine skæve, sjove bemærkninger kunne han vende enhver situation til det bedre og få sin omverden til at smile.



Kære Asger!

Hvor er jeg ked af at du er død, det gør så ondt at vide at jeg aldrig kommer til at se dig mere. Jeg kan se nogle af dine træk hos børnebørnene og det er jeg taknemmelig over. Jeg kommer ikke mere til at se dine løftede øjenbryn og dit fine smil om læben når jeg med børnebørn ved hånden står foran kasernen på Rosenborg og ser dig komme marcherende ud af porten, sammen med de andre musikere i garden. Jeg er meget stolt af dig, du har sørme gjort det godt.

Asger jeg elsker dig, og er meget taknemmelig over at have fået den gave, at have fået lov til at være din mor.

Du blev født d. 9. april. Du var en stor dreng og du frøs, din far tog dig i sine arme og lå sammen med dig til du fik varmen.

Da du var 1,6 år kunne jeg en dag ikke finde dig, det viste sig at du var gået hen til en byggeplads og stod og så på gravemaskinernes 'larvetær'. Når du legede var du altid dybt indlevet i legen, hvad enten der blev leget i sandkassen, blev bygget med lego, sat sølvpapir i cykel egern eller bygget huler med vennerne i børnehaven. Da du var 6 år blev din far og jeg skilt og du og Iben flyttede med mig. Du havde heldigvis meget samvær med din far og havde også megen støtte i din lillesøster Iben.

Men du var meget ked af at vi var flyttet.

Året efter begyndte du i 1.kl. på Rudolf Steiner skolen i Vejle, og her fik du mod på livet igen. Du fik en lærer Troels Ussing, som du kom til at holde meget af, og da du i 3.klasse begyndte at spille violin og fik Aksel Striim til musiklærer, kunne vi alle se at den skole var god for dig.

Mange feriedage tilbragte du sammen med Iben og kusiner og fætre hos bedstemor og -far.

Du var et meget legende, socialt barn, med mange ideer, fuld af initiativ. Du kunne fortælle mange historier om din lærers adfærd i skolen.

Du var god til at få dine klassekammerater med i forskellige aktiviteter og på skolen kunne I i frikvartererne lege både ved bæk og i skov, noget der bekom dig godt. Når du var med din far på ferie, havde du en murerhammer med i rygsækken i tilfælde af, at I skulle finde forsteninger. Du var 9 år, da Peter og jeg flyttede sammen. Peter havde 3 børn hvoraf Kim, som gik i klasse med dig boede hos sin far, så Kim kom til at bo sammen med dig. Det nød du, og med din måde at være på, var du Kim en stor støtte.

I 5.kl. fik du klarinetten som du kom til at elske højt.

Da du var 13 år fik du en lillesøster og da du var 15 en mere. Du var glad for dem begge 2, men syntes vist også, at din mor var blevet lidt for gammel til små børn.

Du var også en meget aktiv dreng som dyrkede megen idræt, du svømmede, dykkede, sejlede optimistjolle samt stod på ski og skøjter. Vi cyklede meget og i weekenden og gik ofte tur gennem engen og skoven til Vejle fjord. Når du var hos din far fiskede I. I cyklede til stranden, sejlede i robåden, tømte ålerør og fandt sten i strandkanten. Når du var på ferie hos bedstemor og bedstefar, legede du i skoven, klatrede i træer og gik på

hanebjælkerne i laden, det var farligt, men heldigvis faldt hverken du eller Iben ned. Du fik også lov til at køre traktoren og du og Iben byggede huler og knoklede med at grave og flytte sten.

Med din far og Iben var du med den transsibiriske jernbane. Du har været på Grønland, på Færøerne, i England og i Kenya sammen med din far og søster Iben. Med mig har du vandret i Lapland 2 gange, været på ø-lejre været i Sverige og i Tyskland. Hos din far byggede du en meget fin bane, som du hele tiden arbejdede på at gøre bedre.

De 12 års skolegang på Rudolf Steiner skolen, sluttede du med at lave en årsopgave. Du skrev om komponisten Per Nørgård, du lavede også et interview med ham, og opførte på skolen et stykke musik, med nogle musikere fra Vejle. Et stykke musik som du havde komponeret. Før skole afslutningen søgte du i april mdr. optagelse på musikkonservatoriet i Odense, og blev optaget. De sidste år, inden optagelsen på Odense musikkonservatorium, havde du gået på musikalsk grunduddannelse i Koldin, der mødte du Thomas som senere blev din kollega i Livgardens musikkorps. Mens du gik på musikalsk grunduddannelse var bedstemor og bedstefar ofte med til dine koncerter til stor glæde for alle parter.

Du sluttede på musikkonservatoriet et år tidligere end den normerede studietid. Kom ud til nogle år med skiftende engagementer, du boede en tid i Skive, og var vikar i Nordjysk Ensemble. Du underviste også på musikskolen i Viborg, hvorfra flere elever husker dig med stor glæde.

Du flyttede til København, da der var bedre muligheder for at få fast arbejde der. Du boede bl.a i kollektiv i Vanløse og i Brønshøj på et værelse uden adgang til køkken. Det var en svær tid og du havde ingen penge, spillede ofte på gaden for at tjene lidt. Du fik arbejde i Nordlysensemblet og var i nogle år klarinettist der. I gav koncerter mange steder især i udlandet.

Med din fars hjælp fik du købt en lille andelslejlighed på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro..

Du gik til konkurrence i livgardens musikkorps og blev optaget. Senere mødte du Monique og I flyttede til Vesterbro, ja det vil sige Monique flyttede mens du spillede i Japan.

Lille Camilla blev født efter en vandretur i Finland.

Du og Monique har rejst i mange dele af verden også sammen med Camilla. Sidste år var I på mange gode cykelture med teltovernatning, og havde planer om at starte på cykelture igen i år med udgang fra Dagny Johannes og Kims have i Brøndby.

Kære, kære Asger, hvor er det forfærdeligt, at du ikke er her mere, og hvor jeg allerede savner lige at kunne ringe og snakke med dig.

Vi vil gøre alt hvad vi kan for at passe på din dejlige kone Monique og lille Camilla.

(Mormor Gunvor
ved Asgers begravelse)