

Krogerup – torsdag d. 26 august 1965

Kære Fra og Mor

Jeg er ked af at jeg ikke har skrevet til jer i så lang tid. Mange tak for jeres brev som jeg har modtaget for længe siden. Siden den 15 juni har jeg haft Hans og Anni boende her. Anni spurgte mig flere gange om de skulle rejse, men jeg sagde nej fordi jeg vidste hvor syg Hans var.

Hans havde dårlige nerver og skulle på nervehospital omkring 1 sept. Han turde ikke være alene hjemme i lejligheden, når (hans) Anni var på arbejdet, men her i mine rum var han glad for at være .

Vi havde flere gange læge til ham. I går onsdag 25 august var lægen her igen og han sagde til Hans at det ville være godt for ham at sætte sig ned og nyde solen i Parken og det sagde Hans ja til.

Hans havde også i den sidste tid fået dårlige og hævede fødder, så lægen sagde at det var bedst at han fik købt nogle bløde sko, så i går da lægen var kørt kl 13 bestilte vi en taxa. Hans ville selv køre med ned og prøve skoene. Jeg støttede ham ned af trappen, (da) han var bange for at falde, så kørte vi Hans , Anni og jeg ned og købte sko. Da vi kom hjem støtte jeg ham også op af trappen eller nærmest bar ham. Da vi kom op og vi skulle ind på værelset, døde han i mine arme ramt af et hjerteslag.

I går formiddags sagde han til mig, jeg kan ikke udholde flere smerter. Jeg vil ikke leve længere hvir jeg får smerter i ryg og hofter igen. Han har lidt meget af smerter fordi lægen ved operationen har fjernet et ribben for at klemme lungen sammen da han havde lungebetændelse.

Han sagde til mig i går at han var glad for det liv han havde haft, og han sagde, hvis jeg snart dør , så vil jeg håbe det bliver let , uden smerter jeg kan ikke bære flere smerter. Det fik han lov til , at dø let og uden smerter.

Anni har haft ferie i de sidste 8 dage og i den tid ikke vejet fra hans side hverken dag eller nat, hun har sovet højest 3-4 timer i døgn. Hun har ikke været ude af min lejlighed her i 8 døgn. De to måneder her med Hans og Anni har lært mig noget om, hvor meget et menneske kan bære, og gøre for en anden. Der var en stærk kærlighed mellem de to , den holdt til alt.

Hans blev ført til kappellet her på Humlebæk kirkegård i aftes. Søndag bliver han begravet fra Bispebjerg Kirke i København. Anni er i Kø'benhavn i dag og ordne eller hente papirer. Hun kommer igen i morgen og bliver her nogen tid på skolen. Hun får et værelse her på skolen. Hun vil gerne bo her nogen tid., da hun syntes det bliver for strengt at være alene i deres lejlighed nu.

Den hele affære har taget en del på (...) mig tror jeg.
Jeg har i hver dag kun tre tanker (Bip ..?) , Hans , Anni.
Jeg vil skrive til (Bip..) og rejse ned til hende i sept.
Hils alle, og mange kærlige hilsner til jer . Henry

Kragrup torsdag 26 august 65.

Kære Far og Mor!

Jeg er ked af at jeg ikke har skrevet til jer i så lang tid. Mange tak for jeres brev som jeg har modtaget for længe siden.

Siden den 15. juni har jeg haft Hans og Anni boende her. Anni spurgt mig flere gange om de skulle rejse, men jeg sagde nej fordi jeg vidste hvor syg Hans var.

Hans havde ^{nervøs og skulde} dårlig på Nerveskulptal omkring 1. sept.

Han turde ikke være alene hjemme i lykken, når som Anni var på arbejde, men her i min rum var han glad for at være.

Vi havde flere gange bryllup til ham. I går onsdag 25. august

2/
var legen her igen og hun sagde
til Hans at det ville være
godt for ham at sætte sig
ned og nyde solen i Parken.
og det sagde Hans ja til
Hans havde også i den
ridste til færd dærlige og
havde fædder, så legen
end at sagde at det var
bedst at hun fik købt
nogen bløde sko, så igen
da legen var kørt kl 13
bestille vi en taxa ^{Hans} Hans
ville selv køre ned med
og prøve skoene. Jeg støttede
ham ned af trappen, og hun
var bange for at falde, så
kørte vi Hans væk og jeg
ned og to. Købte sko. Da
vi kom hjem støttede jeg ham
også op af trappen elskede næsten
for ham. Da vi kom op
og vi skulle ind på værelset,
faldt hun i mine arme
komt af et hårdt slag.

I går formiddags sagde hun
til mig

Jeg kan ikke udholde flere smerter. Jeg vil ikke leve længere hvis jeg får smerter i ryg og hæfter igen. Hun har lidt meget af smerter fordi de lægen ved om operationen har fjernet 1 ribben for at fjerne tumoren sammen da hun havde lungebetændelse.

Hun sagde til mig i går at hun var glad for det liv hun havde haft, og hun sagde, hvis jeg sov her, så vil jeg håbe at det bliver let, uden smerter. Jeg kan ikke bære flere smerter. Det fik hun lov til, at dø let og uden smerte.

Sturi har haft ferie i de sidste 1 dage og i den tid ikke været fra hans side hverken dag eller nat, hun har sovet højst 3-4 timer i døgnet.

Hun har ikke været ude at 1 af min lejlighed her i 1 døgn. De to mænds her

4/
med Hans og Anni har lært
mig noget om, hvor meget
et menneske kan bære, og
gøre for en anden. Der var
en stor kærlighed mellem
de to, du holdt til alt.

Hans blev ført til
kappellet her på Hornbæk kirkegård
i aftes. Lørdag bli han begravet
fra Bispebjerg kirke i
København. Anni er i København
i dag og ordne alle hendes papirer.
Hun kommer igen i morgen
og bli her nogen tid på
skolen. Hun får et værelse
* her på skolen. Hun vil
gerne bo her nogen tid,
da hun synes det bli for
strengt at være alene i så
lejlighed nu.

Den hele affære har taget
en del på mig her på
Jeg har i hver dag kun
et tre sønner Bep, Hans, Anni.
Jeg vil skrive til Bep
og rejse ned til hende i sept.
Hils alle, og mange kærlig hilsener
til far! Henry