

FJELD 1/7-1952

Kære Far og Plov!

Mange tak for sidste brev. Du er Otto vel så ryst! Det var jo nok en god hjælp at han kom hjem og tog et tog med. Det var jo nok også tilfrøagt Niels Chr. har vel haft en god ferie?

Jeg har vel snarest søgt mange tomates prisen er jo nok i det lave men vel heller ikke helt dårlig. Agurkerne er måske de bedste?

Jeg kommer ikke hjem til brylluppet selv om jeg gerne vil!

Det vil jo koste mig mindst 100 kr. at rejse hjem. I min ferie har jeg jo tænkt mig at tage rundt i Norge den plan går jo fløjten, hvis jeg tar hjem. Lad os nu se om jeg får ferie, det ser lidt tvivlsomt ud. Får jeg ingen ferie må jeg jo have ca 150 kr. extra.

Ingrid skal jo så giftes. Jeg vil ønske lykke til og om hele hjerte.

Mine tanker vil være i Fall på lørdag. Jeg håber at dagen også blive festlig, så den i fremtiden kan blive et lykligt minde både for far og Ingrid  
og  
Poul



2/

Jeg synes vel ikke det er længe  
siden i har fået til hende i Tall  
brev. Nu skal hun giftes - det er  
så godt at tænke - men det er  
jo livet gæng.

Jeg var jo ved at blive  
brev til Ingrid - men har ikke gjort  
det for dig - da det blev så sent. Jeg

går det for dig i morgen så hun  
har det nok på lørdag. Det er jo  
høje tid, jeg får det de brevene for jeg  
sender med 40 norske kroner, som  
jo jeg håber i har fået vekslet til  
danske, og måske no og købe en  
eller anden ting til Ingrid og Poul  
eller give dem pengene. Som i nu  
synes det. Jeg vil jo godt have de få  
et telegram fra mig også. Hvis i har  
ordre det. Jeg ved ikke hvor meget  
de andre går. Måske jeg også når jeg  
kommer hjem kan købe en eller anden  
lille ting til dem. Hvis i nu ikke  
har fået pengene i vekslet til danske  
når jeg jo have dem igen, så når jeg  
jo ordre det når jeg kommer hjem.

Jeg synes med et jeg til nok.  
har fået overført 12 - 1400 for til  
Danmark. Hermed mange kærlig hilsener  
Hils Ingrid, Poul

Nils Ehn og Annar Marie.

H. G. Ehn

Henry